



*1 januari 2015, Sint- Stevens-Woluwe*

Allerliefste rakwi's,

Voor 't nieuwe jaar is nummer 2015 bedacht.  
Als jullie nu al eens wisten wat dat jaar bracht...  
Stel dat het in de sterren stond geschreven,  
Dat jullie vooraf wisten wat jullie zouden gaan beleven...

Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn!  
Hoewel voor de juiste lottonummers best wel fijn ...  
Maar verder zou niks een verrassing wezen,  
Alsof jullie alles al eens eerder hadden gelezen.

Maar speciaal voor jullie, zullen we in deze brief af en toe  
onze planning met jullie delen.  
Neem **4 januari** zeker je verkleedkledij mee, want op deze  
eerste zondag gaan we **3 koningen spelen**.

In januari hebben sommigen van ons nog examen, daarom  
spelen jullie **11 januari** met de hele Chiro samen  
(**massaspelen**).

Wij hopen op een jaar vol zingen, swingen en **verrassingen**.  
Voelen jullie **18 januari** al tintelingen?

Naast verrassingen, wensen wij jullie veel plezier, geluk en  
een goede conditie, **25 januari** testen wij jullie met  
**laddercompetitie**.





Natuurlijk wensen wij niet alleen een goede conditie op het land, neem **1 februari** zeker je zwemkledij, een handoek en geld bij de hand! 😊 (**Zwemmen, meer info volgt**)

Train voor **8 februari** jullie hersenen maar.  
Rarara wie wordt deze zondag de **Quiz**-winnaar?

Voor een kusje groot of klein op valentijn,  
moet je **15 februari** in Chiro Woluwe zijn (**Het Grote Valentijnsspel ♥♥♥**)

**1 maart** showen jullie jullie acteertalent (groepsfeest),  
**22 februari** dus nog 1x **oefenen** voor hét moment.

En dat gecombineerd met **bal en plein**.  
Wij beloven het jullie, dit jaar wordt reuzefijn!

Gelukkig Nieuwjaar!  
Jullie kapoentjes



Jules



Pia



Sander



Lana

