

Zoals elk jaar hoort bij de start van een nieuw Chirojaar ook altijd een heel jammer afscheid... dit jaar nemen wij afscheid van deze toppers, die jarenlang het beste van hunzelf gegeven hebben. MERCI !!!



### **Arno, Arno'ke, Smalle, Kluspapa**

Lang, lang ... laaang geleden begon Arno zijn Chiro carrière. Waar hij iedere zondag steeds enthousiast naar de Chiro kwam. Later bleek ook dat er een geboren leider in Arno zat! Buiten de Keti heeft hij door de jaren heen aan alle groepen wel eens leiding gegeven. Spijtig genoeg is Arno er met zijn 7 jaar leiding net niet in geslaagd om het Chiro Woluwe record te kunnen evenaren. Maar desondanks is dit toch een hele tijd, dat kun je zien door het feit dat elke huidige leid(st)er in Chiro Woluwe ooit Arno als leider heeft

gehad.

Naast een fantastische leider is Arno ook een geboren techniekster. Daarom heeft hij jarenlang als kluspunt alle technische problemen binnen de Chiro opgelost. Ook was Arno stiekem een echt feestbeest. Wat gebleken is op Nieuwjaar, waar hij ons zijn beste imitatie heeft getoond van een vis. Met Arno was het altijd ambiance, en ja soms moet er eens een stoel door de leidingstent vliegen. Tot slot had Arno ook ieder jaar de beste verkleedkledij. Wat het thema ook mocht zijn, Arno had altijd het gepaste kostuum aan in de vorm van zijn legendarische Hawaiï-hemdje.

Arno wij willen u graag bedanken voor al u inzet de afgelopen jaren. Je zult gemist worden en het zal raar zijn om een zondag te beginnen zonder is heel luid EEELLAAA te horen xxx ps. we zullen je zeker nog eens nodig hebben voor een opzet ;)

### **Evi, Scheef, Schevi, Eef**

Ook nemen we afscheid van de blonde zonneshijn van Chiro Woluwe. Jarenlang kwam ze elke zondag vol enthousiasme naar de Chiro in de hoop dat er ooit, tijdens de opening, eens 'ik heb een oogje' gezongen zou worden. Van kerstmarkten tot doodnormale Chirozondagen tot tweedaagses; Evi wist er altijd de sfeer in te houden. Na 11 fantastische jaren als lid, zette ze haar 3 jaar in als leiding en kreeg er zo een gele, blauw-oranje en rode fluit bij.



Naast haar aanstekelijk enthousiasme konden we ook altijd op Evi rekenen om af en toe, op exact het juiste moment, een domme opmerking te geven. Zo eten muizen, volgens Evi, vis en springen die zelfs in een aquarium!

Zoals bij elk verhaal, komt ook aan het Chiro-verhaal jammer genoeg een eind. Evi ruilt haar hemd en rok nu in voor een verpleegsterpakje, maar de deuren van Chiro Woluwe zullen altijd voor haar open blijven staan. Doe dat goed Scheef <3



### Lucas, Devos, Lucio, Fox, Luckske, Kapoen

Lang geleden kwam een jonge Lucas voor het eerst naar de Chiro, waar hij daarna al snel de smaak te pakken kreeg. Lucas kennen wij vooral als een geboren entertainer (alé als je niet-normaal luide boeren als entertainment kan rekenen). Ook kon Lucas ons de hele avond entertainen met zijn knuffelbeer kabouter Klus, waarbij hij een heel toneeltje had verzonnen.

Na al die jaren lid zijn heeft ook Lucas besloten om leiding te worden. 3 jaar lang mochten we genieten van Lucas zijn

fantastische leidingkunsten. Hierbij heeft hij de Rakwi's, Speelclubbers en Aspi's onvergetelijke jaren bezorgd.

Als Lucas iets wilt vertellen, dan denk je altijd dat er iets groots aankomt. Zo staat hij altijd eerst recht en spreidt hij zijn armen alsof hij wereldnieuws heeft. Waarna hij gewoon aankondigt dat hij naar get toilet gaat.

Hij heeft zich in de loop der jaren ook kunnen kronen tot dartzkampioen en natuurlijk, niet te vergeten, als strepenkoning. Als koning heeft hij *zichzelf* elke keer getrakteerd als we een winkel passeerden op een goede cécémel.

Al bij al kan Lucas beschreven worden als de meest competitieve persoon die er in Chiro Woluwe is geweest. Alles wist hij te winnen, al is er soms wel is vals gespeeld 😊. Lucas, 1000 maal merci voor al uw jaren inzet en enthousiasme! Ge zult gemist worden xxx

### Charlotte, Char, Charre, Charrecuterie

Met pijn in het hart nemen wij ook afscheid van Char.

Haar Chirocarrière begon jaren geleden als Speelclubber, wat zonnebrillen lichter en met bruine haren weliswaar!

Ze stond er elke zondag weer vol enthousiasme (ook al kon je het niet altijd aflezen van haar gezicht, ze vond het écht leuk hoor). Na veel geweldige jaren als lid, is ook Charre in het leidingsavontuur gestapt, en wat voor één! 4 jaar lang stond ze klaar voor Chiro Woluwe en heeft de Rakwi's, Kspi's en zelfs tweemaal de Tito's een paar



onvergetelijke jaren bezorgd. Haar laatste jaar als leiding nam ze het nog een stapje verder en besloot ze om de nieuwe hoofdleidster te worden. Char, merci om de LK's zo kort te houden x

Het was een plezier om met Charre in de leidingsploeg te zitten! We gaan haar aanstekelijke lach en buitengewoon zangtalent missen. Maar na 4 mooie jaren heeft Char beslist om haar Chirofluit in te ruilen voor een padelraket 😊

Dankjewel voor je inzet, enthousiasme en de duizend mooie herinneringen! Succes in alles wat je nog doet en kom en toe nog eens langs he!

PS: voor de aaaaallerlaatste keer... CHARREEEUH, SPRINGEEUUH!!!



### **Lotte, Lot, Geerkens**

Lotte begon haar Chiroavontuur ook heel lang geleden als Speelclubber en niemand heeft sindsdien de Chirokriebels er nog uit kunnen halen. Lot is op en top Chiro: 11 jaar lang stond ze elke zondag, weer of geen weer, klaar om de leukste spelletjes te spelen. Daarna was het ook van haar tijd om de grote stap te zetten en leiding te worden! Dat avontuur begon ze bij de Rakwi, waarna ze haar groene fluit omruilde voor een gele. Bij de Speelclub verloor ze haar hart helemaal en besloot daar nog een jaartje te blijven.

Haar laatste jaar als leiding besloot Lotte om hoofdleiding te worden en dat deed ze alsof ze ervoor geboren was, maar met Lot in de leidingsploeg staan betekende vooral eindeloos plezier hebben, behalve als ze plotseling met kaas en olijven begon te gooien. Net zoals Die 4 andere toppers komt haar Chiroavontuur nu aan een eind.

Je kan Lotte misschien uit Chiro Woluwe halen, maar Chiro Woluwe niet uit Lotte... Ookal slaat ze nu een nieuwe weg in.

Oneindig veel bedankt voor alles wat je voor de Chiro en ons gedaan hebt liefste Lot, onze deuren staan altijd voor je open. Dag én nacht!

Wij zijn er zeker van dat je in alles wat nog op je pad terecht komt fantastisch zal zijn. En we zullen je af en toe nog wel eens sturen om te vragen hoe dat leiding zijn nu eigenlijk allemaal moet.

We gaan je missen xxx

Gelukkig hoort bij dit afscheid niet alleen verdriet, want wij krijgen er gewoon 5 toppers bij die de leidingsploeg komen versterken! Welkom Kiara, Ilias, Wout, Lara en Mika. Jullie gaan dat fantastisch doen!

