

# LIEDJE VAN DE MAAND

## MAART: DAG WERELD

**Een wereldstad vol kleine mensen, waar zijn we nu toch  
aanbeland, hier lopen met hun grote wensen, de nummers  
van het niemandsland.**

**Refr.: Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal, we  
groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal. Dag  
wereld dag mensen, dag vrienden allemaal, Wij groeten u  
en wensen ieder kind een gul onthaal!**

**Heel anders onze eigen wereld, waar weer een mens  
zichzelf kan zijn, de mensen lieve woorden spreken, een  
vriendentaal, als dit refrein.**

## APRIL: KIES SAMENSPEL

**Refr.: Mijn kleur en jouw kleur dat is samen twee! Zijn er  
drie, vier, vijf, zes, zeven, dan zijn er bij zon en regen:  
gouden regenbogen in het samenspel gouden regenbogen  
in het samenspel**

**Wie denkt: ik doe het wel alleen, ja die loopt om de puzzel  
heen, heel alleen, heel alleen, heel alleen...**

**Jong en oud in het chirospel ieder mens is bij ons van tel!  
Waarom niet, waarom niet, waarom niet?**

**Jij en ik en het ganse stel kiezen goed en wel samenspel!  
Of soms niet, of soms niet, of soms niet?**