

Rs TITO

In de verre verre toekomst, sterdatum 3019 is een ruimteschip op missie om een nieuwe planeet voor de mensheid te zoeken. De missie is zwaar en onvoorspelbaar, maar als er één hoop is voor de mensheid dan is het dit team. In deze amazeida nemen we u mee in de reizen van de **rs Tito** !

Na de grote milieu oorlog van 2021 geleid door de kwaadaardige tiran Anuna De Wever is de aarde voor het grootste deel onbewoonbaar. Daarom heeft de aarde 5 teams de ruimte ingestuurd om op zoek te gaan naar **planeet B**. De rs speelclub, rs rakwi, rs tito, rs keti en rs aspi (zoals u waarschijnlijk al dacht is de rs tito het meest succesvol).

Onze reis begint allereerst met een feest voor het 23 jarige bestaan van de oprichter van de rs Tito (3/03). Na een zeer goed intergalactisch feestje is onze crew klaar om terug verder het universum te verkennen. De stop zit erop en ons team vertrekt weer eens het onbekende in. Een tijdje later komt de crew een kleine planeet tegen, deze planeet is planeet Olympus. De crew land onder leiding van kapitein Matts en komt al vrij snel in contact met de plaatselijke bevolking. Die zeggen hun dat ze enkel terug weg mogen gaan als ze kunnen winnen tijdens de Olympische Spelen (10/03). Zo gezegd zo gedaan, maar wat ze niet wisten was dat onze crew uit topatleten bestaat. Een tiental gouden medailles later was de crew terug op weg.

Natuurlijk als een crew zo lang samen in een ruimteschip zit waar op zich niet super veel te beleven valt, dan kan het al eens zijn dat er wat problemen voorkomen. Hierdoor gaat de crew zich in twee delen splitsen de ene onder leiding van kolonel Van Hamme en majoor Wittevrongel, de andere onder leiding van kapitein Geerkens (17/03). Als je in de ruimte bent wil je natuurlijk niet dat je crew in stukken verdeeld raakt en de schipdokter sergeant Gabbe heeft dan zijn wijsheid gebruikt om iedereen terug samen te krijgen.

De crew vliegt verder maar raakt verwickeld in een ruimtestrijd met de vijandige alliantie geleid door de enige echte generaal Cédric Chanet, om zegevierend uit deze strijd te komen roepen ze de hulp in van de rs rakwi (24/03). Gaan onze troepen zegevieren???

Na weer een aantal weken vliegen hadden ze een probleem, Luitenant Lisa was 's ochtends vergeten om bij te tanken. Hierdoor verliep de verplaatsing (31/03) wat moeizaam. Uiteindelijk kwamen ze wel bij een internationaal tankstation, spijtig genoeg stond de prijs voor de maanolie toch redelijk hoog.

Wegens een plotse missie van generaal Geerkens en majoor Wittevrongel naar de onbekende planeet genaamd Kaltenbach. wordt het roer van de rs tito doorgegeven aan de enige echte kolonel Van Hamme. De leden van de rs tito gaan vervolgens op een geheime missie gegeven door de kolonel zelf.

Na weer een jaar reizen is het tijd voor de crew om zich eens helemaal te laten gaan en alle remmen los te smijten. Zoals u weet hebben de kinderuifven (13/04) op de planeet SSW een zeer goede reputatie en zijn deze van de bovenste plank. Hiermee zouden we graag alle leden van de rs tito uitnodigen om zeker eens langs te komen. We zouden wel graag vragen dat ook al is het een dikke fuif dat u niet te los gaat, hierbij denken we aan feestbeesten zoals luitenant Alicia en kapitein Nico. Maar na een zware avond is de crew nog altijd niet moe daarom vertrekken ze meteen weer op missie. Plots komen ze op een planeet die nog niet verkend is, de planeet lijkt gevaarlijk dus wordt ook de hulp van de rs speelclub en rs rakwi gevraagd. Samen met deze crew gaat de springkasteel

oorlog van start (14/03, verdere info volgt) waar onze troepen strijden op verraderlijke gronden en immens kleine voertuigen moeten beheersd worden waar geen mens ooit goed mee heeft kunnen rijden. Na een zware strijd, gewonnen met heldendaden van onze crewleden en een strategisch plan van luitenant Noam en sergeant Julie gaat onze crew verder.

De zware strijd van de springkasteel oorlog heeft wel een immense schade aangericht op onze troepen met vele zwaargewonden, sommige die zelfs in een coma vielen als gevolg van de springkasteel ziekte. Daarom heeft men besloten om de reis verder te zetten als alle crewleden genezen zijn van hun wonden (21/04, geen chiro).

De rs Tito is al heel lang aan het reizen en men heeft nog altijd planeet B niet gevonden, sommige crewleden beginnen zelfs al te twijfelen aan het bestaan ervan en de moed begint bij hen in de schoenen te zakken. Niet alleen de crew is vermoeid en weet niet meer wat te doen, na zo lang te reizen begint er ook veel schade aan het schip te komen en moet er misschien zelfs teruggekeerd worden.

Maar niet alleen de rs Tito, ook de andere teams beginnen dezelfde problemen te hebben! Daarom voert men de uiterst zeldzame vergadering in tussen alle 5 teams. Een evenement dat nog maar één keer eerder in recente geschiedenis heeft plaatsgevonden. Onder leiding van hoofdgeneraals Sander Geerkens en Chloe Ockerman gaan alle leidinggevende van de 5 teams samenkomen om een 2-daagse vergadering te houden om het lot van onze reizen te bepalen (28/04, geen chiro).

Natuurlijk wordt er besloten om het nog niet op te geven want het lot van de mensheid rust op onze schouders, als wij opgeven is het gedaan met ons. Daarom gaan de reizen verder tot we niet meer kunnen. Verder dan de mensen ooit zijn geweest, tot de grenzen van het universum, opzoek naar planeet B ...

Wordt vervolgd ???

Uw leidinggevende

Kolonel Van Hamme

Generaal Geerkens

Majoor Wittevrongel